



THUIS OP HET WATER

Hoe, waar en met wie breng jij je vrije tijd door? Esther Pater (49) uit Beerta staat het liefst in de natuur op haar supboard.

TEKST NEL JENSMa FOTO NIENKE MAAT

Het is raar, maar echt waar. Toen Esther haar eerste supboard kocht, had ze er nog nooit eerder op gestaan. Van de een op de andere dag werd ze wakker met het idee. Ze kocht er een en is er sindsdien niet meer vanaf te slaan.

Ze bouwde al vanaf haar 5de zelf vloten, woont tegenwoordig aan de grote jachthaven in Beerta en

vindt op het water vrijheid en ontspanning. Zeg je Esther, dan zeg je water. En omgekeerd. „Van mezelf ben ik vrij druk en enthousiast, in de natuur en op het water voel ik me rustig.”

Dat suppen de laatste jaren zo populair is, vindt Esther wel logisch. Het is niet duur, je kunt overal opstappen en het kan zowel een hobby als een sport zijn. „Er zijn tig mogelijkheden om het op je eigen manier in te vullen.”

Het liefst staat ze op het Oldambtmeer. „Er zijn heel veel mooie plekjes, maar dat is mijn thuis.” Snel varen is er niet toegestaan en je kunt je volledig onderdompelen in de natuur. „Het is een meer midden in het groen.”

Zelf was Esther dus direct enthousiast, maar daar bleef het niet bij, ze wilde het ook met anderen delen.

Dus besloot ze een instructeurscertificaat te halen, meerdere boards aan te schaffen en mensen mee te nemen het water op. Dat loopt hartstikke goed. „Het is in heel korte tijd een gekkenhuis geworden.”

Dat doorgeven van haar eigen plezier maakt Esther erg gelukkig. „Als ik zie dat iedereen enthousiast van dat board afkomt, dan denk ik, zie je wel, ik heb het door kunnen geven.”

Als je de interesse hebt en het lijkt je leuk, dan lukt het. „Ik krijg iedereen staand op dat board, echt waar.” En spierballen hoeft je niet meteen te hebben, die krijg je gaandeweg.

Wil je ook eens in deze rubriek? Mail naar meer@mediahuisnoord.nl o.v.v. 'Start'